

Vertellen

Kom erbij!

2 Samuël 11:14-27

27 november 2022

Vertelling 4-7 jaar

De buurvrouw van de koning

In Jeruzalem staat een groot paleis.

Op het dak van het paleis zijn banken en stoelen neergezet. Daar kan de koning zitten en uitkijken over zijn land.

Koning David loopt heen en weer over het dak. Hij denkt aan zijn soldaten, die oorlog voeren in een ander land. Hij denkt aan wetten en beslissingen. Tótdat hij ineens aan iets anders denkt.

In de tuin naast het paleis ziet de koning zijn buurvrouw. Ze heet Batseba. Koning David kijkt goed naar haar. Heel goed. Dan zegt hij tegen een bediende: 'Vraag de buurvrouw of ze bij mij op bezoek komt.'

Even later zit buurvrouw Batseba in het paleis. Ze drinkt thee met de koning. Ze vertelt over haar man Uriah, die soldaat is in de oorlog. Maar de koning hoort het maar half. Hij blijft maar kijken naar buurvrouw Batseba. Naar haar mooie haren en haar bijzondere ogen. Naar haar handen en haar mond. Koning David wordt verliefd. Hij wil dat Batseba zijn vrouw wordt, maar ze is al getrouwd. Hoe moet dat nou?

De koning bedenkt een gemeen plan. Hij zegt tegen de baas van het leger: 'Zet soldaat Uriah vooraan als jullie gaan vechten. Misschien maakt de vijand hem dood.' En hij denkt erachteraan: dan kan ik met Batseba trouwen.

En zo gebeurt het: Uriah gaat dood in de oorlog. Batseba is heel verdrietig. Maar na een tijdje komt koning David om haar te troosten. Hij vraagt of ze met hem wil trouwen.

Zo wordt buurvrouw Batseba de koningin van Israël.

God vindt het niet goed wat koning David met Uriah gedaan heeft. Maar Hij blijft wel van hem houden. Koning David en koningin Batseba krijgen een kind: Salomo.

Er gaan veel jaren voorbij. Koning David wordt oud. Zó oud, dat er een nieuwe koning moet komen. Er is een prins, Adonia, die zegt dat hij de nieuwe koning is. Die prins koopt een mantel en paarden, en hij vraagt mensen om voor hem te buigen. 'Ik benoem mijzelf tot koning Adonia de eerste', zegt hij trots.

Maar dan stapt Batseba naar voren. Ze wijst naar haar zoon Salomo. 'Hij moet de nieuwe koning zijn', zegt ze. Samen met koning David zorgt ze ervoor dat het gebeurt. Adonia moet zijn mantel uittrekken en Salomo wordt de nieuwe koning. Hij wordt de beste koning die er ooit in Israël geweest is. Dankzij koningin Batseba!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: In dit verhaal gebeurt er veel met koningin Batseba:

- ze mag bij de koning komen;
- haar man Uriah gaat dood;
- ze gaat trouwen met de koning;
- ze krijgt een kind;
- prins Adonia zegt dat hij de koning is;
- Batseba zorgt dat Salomo koning wordt.

Hoe zou Batseba zich bij al deze gebeurtenissen voelen? Lees de gebeurtenissen rustig op en laat de kinderen steeds bedenken of Batseba blij is of verdrietig. Als ze blij is, gaan de kinderen staan; als ze verdrietig is, gaan ze zitten.

Laat een van de kinderen toekijken en tellen: is Batseba vaker blij of vaker verdrietig?



Creatief: Laat de kinderen een sieraad maken voor koningin Batseba. Wat vinden ze bij haar passen en waarom?



Spel: Zet muziek aan, laat de kinderen door de ruimte lopen en gekke bewegingen maken. Op het moment dat de muziek stopt, blijven ze plotseling stilstaan als een standbeeld.